

"Maglehøj" har været at finde i den organiserede kolonihavebevægelse i Roskilde siden dennes begyndelse i 1918.

Det første "Maglehøj" blev anlagt på et areal ved Maglehøjen, som Roskilde Kommune havde opkøbt og udlejet til det dengang nystiftede Roskilde Haveselskab. Maglehøjen er at finde på det areal, hvor bl.a. Maglegårds skolen og Roskilde Andel er beliggende. Dette lejemål blev opsagt til udløb i 1968.

Til erstatning for dette indgik Roskilde Haveselskab så fra 1. januar 1968 en lejeaftale med Roskilde Kommune om det nuværende område. Denne lejeaftale var på 50 år, det længste lejemål der indtil da var indgået for et kolonihaveområde i Roskilde.

I 1974 blev lejeaftalerne for alle kolonihaverne i Roskilde genforhandlet til 50 år, således at lejemålet udløber i 2024

I 2021 blev nye lejekontrakter indgået med Roskilde Kommune til udløb i 2071

Den nuværende forening, som afløste den oprindelige, kom til verden ved en stiftende generalforsamling i november 1967 og her blev det besluttet at videreføre navnet fra den gamle koloni.

Da der gennem et par år eksisterede kolonihaver 2 steder med betegnelsen "Maglehøj" kan man endnu finde vores forening betegnet som "Ny Maglehøj".

Som bevis på vores forbindelse til den oprindelige "Maglehøj" har vi den sten, som står i beplantningen ved hjørnet af Maglehøjvej og Rugmarken. Denne sten blev brugt som talerstol på festsalen i det gamle "Maglehøj"

At starte et nyt kolonihaveområde er ingen spøg. Der skal anlægges veje og P-pladser, plantes hække og etableres vandforsyning og for at få alt dette måtte der optages et sparekasselån på kr. 600.000,- som skulle forrentes og afdrages over 20 år. Da renten i disse år var meget høj, betød dette en haveleje, som var noget højere end man tidligere havde set i Roskilde, men på trods af dette blev alle haverne hurtigt udlejet.

Efter at man var startet på det nye areal i 1968 blev der meget hurtigt anskaffet et hus til en tut, så man havde et sted, hvor man kunne få øl, sodavand og nødvendige ting, når man var i haven i weekenden. Senere fik man bygget det nuværende foreningshus med festsal m.v. Alt dette og meget mere er kommet op at stå ved medlemmerne frivillige indsat.

I 1976 fik vi ført el rundt i foreningen, således at der blev mulighed for lys, varme (og fjernsyn).